

Beste MX-5 Owners NL leden,

Inmiddels zijn we alweer 4 maanden in 2009 onderweg en is het tijd voor de tweede nieuwsbrief. In de afgelopen maanden hebben we een aantal mooie evenementen gehad.

Allereerst was er de MX-5 Owners Nieuwjaarsborrel. Dit was een succes: maar liefst 35 mensen waren aanwezig en iedereen had een zeer gezellige middag en vond het zeker voor herhaling vatbaar. Niet alleen was het een bijzonder gezellige middag, waar iedereen elkaar weer kon zien en begroeten, maar ook hebben we een aantal "brainstormsessies" gehouden, waar een ieder zijn/haar steentje kon bijdragen wat betreft de opzet van evenementen, het begrip lifestyle en andere ideeën, waar de leden behoefte aan hebben.

Dit was de eerste keer dat we een dergelijke aanpak van een borrel hadden en het is ons zeer goed bevallen. Niet alleen ons, maar zeer zeker ook alle aanwezigen. We hebben veel feedback gekregen, waar we op dit moment druk mee bezig zijn om gestalte aan te geven. Zoals eerder al een keer gezegd: voor en door leden.

Een goede maand later was er de ALV; wederom een zeer grote opkomst van 33 mensen. Het was de eerste ALV zonder Robin en Petra, de oprichters van de club. Het was even wennen voor iedereen, want zij zijn toch de "founding father and mother" van de club en hebben enorm veel voor de club gedaan, waarvoor dank! Deze dank is ook uitgesproken tijdens de ALV. Ondanks hun afwezigheid, was de ALV een groot succes: veel interactie en er is een aantal spijkers met koppen geslagen. Bovendien kon meteen een aantal zaken van de Nieuwjaarsborrel worden getoond.

Het belooft een goed jaar te worden!

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele bestuur
Arnt Haanappel
Bestuurslid PR & Communicatie

After Winter Tour

Deze rit stond gepland op 21 maart en zou de eerste echte rit worden van de Owners in 2009, naast natuurlijk de rit na de ALV.

De After Winter Tour is een rit in samenwerking met de DMGCA (Dutch MG Car Association) en is een jaarlijks terugkerend succes. Helaas was het dit jaar anders: een sterfgeval binnen het bestuur van de DMGCA maakte het de voltallige organisatie (waaronder de Owners) onmogelijk om deze rit door te laten gaan, waarvoor wij allen uiteraard begrip hebben.

Wij, als Owners, hebben onze condoleances gegeven aan het bestuur van de DMGCA en haar leden en betreuren dit verlies.

Deze rit wordt "ingehaald" door maar liefst twee ritten, te weten de Volvo 1800 ES rit op 10 mei (een rit in samenwerking met het Volvo 1800 ES Register en de DMGCA) en de "Mega Duurstede Rit" op 21 juni (een rit in samenwerking met de DMGCA), welke allebei een daverend succes beloven te worden.

De organisatie is in volle gang en de ritten zijn zo goed als klaar. We hopen natuurlijk jullie daar te mogen begroeten en weten zeker dat het erg mooie ritten zullen worden.



Fijne Paasdagen!

Mooie dagen zijn er om van te genieten!
Geniet van iedere dag en iedere dag is een mooie dag!

Wist je dat?

- Volgend jaar de MX-5 Owners Club NL haar 10-jarig jubileum viert?
- Één van onze leden binnenkort een reis maakt naar Tunesië met haar Miata?
- Er een nieuwe MX-5 Club in Nederland is: MX-5 Fun Noord?

Feedback: Geef eens wat terug!

Dezelfde kop, maar een iets andere inhoud!

Na de Nieuwjaarsborrel, de ALV en de nodige ontvangen emails, blijkt dat Owners-leden nieuwsgierig en creatief zijn en dat de nieuwsbrief goed wordt ontvangen. Om nog meer op jullie wensen in te kunnen spelen, vragen wij jullie om ideeën, gedachtes en wat dies meer zij naar ons op te sturen, zodat wij daarmee aan de slag kunnen.

Natuurlijk kunnen we zelf allerlei evenementen, lifestyle-ideeën en andere zaken verzinnen en uitvoeren, maar de Owners is een vriendenclub en samen kunnen we meer dan ieder afzonderlijk.

Eén van de (aangedragen) ideeën is om een artikel in de nieuwsbrief op te nemen, dat geschreven is door een lid en gaat over zijn/haar MX-5/Miata of zelfs iets heel anders. Het eerste verhaal komt in de volgende nieuwsbrief. Lijkt het je ook wat om jouw MX-5/Miata verhaal of iets anders te vertellen in de nieuwsbrief? Stuur dan een email naar arnt@mx-5owners.nl.

Het bestuur van de MX-5 Owners NL Club

Evenementen:

De eerste evenementen van 2009 zijn voorbij en er komen er nog een heleboel. De agenda voor de komende paar maanden ziet er als volgt uit:

- 25 april: Zomercheck
- 10 mei: Volvo 1800 ES Register rit
- 16 mei: Brabantrit
- 30 mei – 1 juni: Drielandenrit
- begin juni: Puzzelrit met MG/Rover
- 21 juni: Mega Duurstede rit
- begin juli: "Asperge-maar-dan-anders" rit
- half juli: Zeelandrit

Er wordt de laatste hand gelegd aan de Zomercheck en de uitnodiging wordt een dezer dagen verstuurd. Het zal in ieder geval een leerzame dag te worden. Daarna, wanneer het ècht lekker weer is, beginnen de echte ritten van 2009, met als aftrap op 10 mei een rit, georganiseerd in samenwerking met het Volvo 1800 ES Register, gevolgd door de Brabantrit op 16 mei, georganiseerd door een tweetal van onze leden.

Met vriendelijke groet,
Paul van Helden
Bestuurslid Evenementen

ColumnZo blij als een kind

Ken je de uitdrukking "Zo blij als een kind"?? En niet alleen de uitdrukking, maar ook het gevoel, de sfeer, de omgeving, het weer, de plaats etc. die daarbij horen?? De zorgeloosheid??

Ik kan het me nog goed herinneren toen mijn vriendin en ik zo'n 3 jaar geleden op zoek gingen naar een "tweede auto voor erbij". Wat zou het worden? Een Peugeot 205 CTI, waar mijn vriendin weg van was (let op de verleden tijd....) of een MX-5/Miata, waarvan ik had gezegd: voor mijn 35^e heb ik er 1..... Na lang zoeken, een mooie zilveren Miata gevonden en na een proefrit te hebben gemaakt en kort onderhandeld te hebben gekocht. De dag dat we de auto gingen ophalen, begon met wat bewolking, maar hoe dichtter we bij de plaats van bestemming kwamen, hoe meer de zon ging schijnen. En niet alleen buiten, maar ook in m'n hoofd, want het ging toch echt gebeuren: een Miata voor m'n 35^e! M'n hart begon sneller te kloppen en ik begon zelfs een klein beetje zenuwachtig te worden.

Het gevoel dat we hadden toen mijn vriendin en ik samen voor de 1^e keer open reden (dezelfde dag dat we de auto hadden opgehaald....) was fantastisch. De bewolking was helemaal opengebroken, de zon scheen uitbundig en de radio speelde "Wat is ze mooi" van De Dijk (ook nog eens onze lievelingsband). Kon het leven nog mooier worden???

Deze sfeer, deze omgeving en vooral dit gevoel vallen in het niet bij wat afgelopen week gebeurde! 's Middags had ik de hardtop eraf gehaald en de zomervelgen en – banden weer onder de Miata gemonteerd. Het was werkelijk prachtig weer (een strakblauwe lucht met een stralende zon) en de middag naderde haar einde.... Tijd om ons zontje van 7 maanden van het kinderdagverblijf te halen. Het is maar een klein eindje van ons vandaan, dus ik ging met de Miata: kapje open en rijden maar. Daar aangekomen, waren alle kindjes heerlijk buiten aan het spelen. Al snel zag ons zontje me en begon meteen te lachen. Heerlijk!!

Ik zette hem in z'n MaxiCosi in de Miata en hij begon al breeduit te lachen: "Papa, ik kan alles zien". Rustig reed ik naar huis toe. Hij vond het werkelijk prachtig!! "Papa, nog meer rijden, nog verder. Dit is leuk!" Hij trappelde met z'n voetjes van plezier, begon te kraaien van geluk en keek z'n ogen uit! Hij was zo blij als een kind!

Ik heb nauwelijks op de weg gelet, want het is werkelijk onbeschrijflijk als je je kind zo veel plezier ziet hebben en zo ziet genieten! Eigenlijk had ik evenveel plezier en geluk als hij: samen reden we in onze Miata naar huis, in de zon, dakje open en genieten van elkaar, de auto en het leven. Heerlijk zorgeloos. Samen waren we zo blij als een kind!

Groet,
Arnt